

Schriftlezingen: Joh. 14:1-6, 1Thes. 4:13-5:11, Opb. 22:10-21
Tekst: Opb. 22:12 Thema: HC19.52 Mijn Redder is Rechter.
Zingen: Ps. 94:1 en 8, Ps. 130:3, Ps. 72:1 en 2, Ps. 98:1 en 4, Ps. 73:12

Hoofdpunten van de preek

Jezus heeft het beloofd: 'Ik kom spoedig.' Hét verlangen van een christen is: 'ja, kom Heere Jezus.' Dan breekt het ware leven pas aan. De HC wil ons dat besef (weer) bijbrengen.

Troost [vraag 19.52]

Daarom de vraag 'wat *troost* u...?' Géén aandacht voor het hoe/wanneer van de wederkomst, maar voor het vertrouwen en de houvast die Jezus' 2^o komst betekent.

Deze vraag klinkt als HC1. Mijn enige troost is dat ik het eigendom ben van Jezus. Daarom troost het mij dat Hij weer komt en leef ik daarnaar toe. Het geeft mijn leven doel en richting. Ik ben hier niet thuis.

Dezelfde [antw. 19.52a]

De kern van het antwoord: 'Ik verwacht dezelfde Jezus...' Hij staat weer helemaal centraal.

Verwachting, verlangen is hét kenmerk van een christen (er is geen mooiere dag dan de dag van Jezus' komst). Behalve als hij/zij slaapt of een schijnchristen is. Niet christenen verwachten helemaal niemand.

Jezus' komst in heerlijkheid, het eindgericht zal indrukwekkend zijn, óók voor de gelovigen. De HC leert ons: we verwachten dezelfde Jezus, Die we op aarde leerden kennen als het Lam van God die in onze plaats het gericht is ingegaan.

Rechter [antw. 19.52b en c]

Jezus komt niet als Redder, maar als Rechter. Aangrijpende en definitieve scheiding tussen gelovigen en ongelovigen.

Biedt dit troost, geeft dat houvast? Jazeker! God doet door de Heere Jezus recht: rechtvaardig, zonder aanzien des persoons, enz..

Het zal geen verrassing zijn hoe Jezus straks rechtspreekt, dat kan iedereen nu al weten:

- (b) al Zijn (én mijn!) vijanden werpt Hij in de eeuwige verdoemenis, d.w.z. de vloek die Jezus gedragen heeft. Wie zijn deze vijanden: mensen die Jezus niet als hun Heer' erkennen.
- Alle onrecht, leed, enz. van daders die elkaar tot slachtoffer maken wordt rechtgezet. God zal recht doen op hun klacht (Ps. 72).
- (c) ... maar mij en alle uitverkorenen (de HC zegt 't bijbels vrijmoedig) zal Hij tot Zich nemen. Dat maakt de eeuwige heerlijkheid van de hemel tot gelukzaligheid: altijd bij de Heere zijn.

Maranatha.