

Schriftlezing: Markus 8:27-38, Tekst: Mark. 8:34-38
Thema: Jezus volgen. Zingen: Ps. 25:1 en 2/ Ps.
26:1/ Ps. 49:1 en 3/ Ps. 17:3 en 8/ Ps. 89:20

Hoofdpunten van de preek

Jezus leert Zijn discipelen dat Hij *moet* lijden, sterven en weer opstaan. Zó rekent God met de zonde af.

Jezus roept de schare met Zijn discipelen op om Hem te volgen. Zó rekent God met de zondaar af. In onze tekst legt Jezus uit *hoe* we Hem zullen volgen en waarom we dat *moeten* doen.

1. Jezus volgen: hoe?

Iemand die achter Jezus wil komen moet:

- Zichzelf verloochenen. Verloochenen betekent 'niet willen kennen,' zoals bijv. Petrus met Jezus deed: 'ik ken Hem niet'. Het leven draait niet meer om 'ik...' maar om Christus; Niet meer ik leef...
- Zijn kruis op zich nemen. Nee, volgelingen hoeven niet persé aan het kruis te sterven. Maar het moet wel aflopen met hun zondaar zijn. Paulus werkt het in Gal. 5:24 en 6:14 uit. Het kruis moet een einde maken aan de oude mens en de trekkracht van de wereld.
- Jezus' volgen. Hoe? Door Mij te volgen. Cirkelredenering? Nee, Jezus laat ons zien dat we Hem volgen door Zijn leerling te zijn. Dat mag ons bemoedigen in alle falen, zoals Petrus:

we zijn en blijven leerlingen. Wie volgt krijgt praktijkonderwijs door Jezus wonderen, woorden en voorgaan. Overal waar we als volgelingen komen is de Meester reeds geweest, zo baant Jezus de weg naar het Vaderhuis.

2. Jezus volgen: waarom?

In vers 35 t/m 38 geeft de Heere drie redenen waarom we Hem moeten volgen:

- Wie Jezus niet volgt (om zelf de dienst uit te maken in zijn leven) zal zijn leven juist verliezen. Andersom: wie de Heere zijn leven laat bepalen, zal zijn leven juist behouden.
- Wie Jezus niet volgt (omdat andere doelen belangrijker zijn) zal zijn leven onherstelbare schade aandoen. Wie Jezus niet volgt, die Zijn leven tot losprijs voor ons leven geeft, moet zelf de prijs betalen. Wat heb je dan nog te geven?
- Wie Jezus niet volgt (omdat we ons schamen om kleur te bekennen) voor die zal Jezus Zich schamen wanneer Hij terugkomt bekleed met de hemelse heerlijkheid van de Vader.

Want... zó ziet het einde van de les eruit die Jezus Zijn volgelingen leert. Nu het kruis, straks de glorie.