

Schriftlezing: Numeri 11:1-17, 24-30, Tekst: Num. 11:14, 16-17 Thema: Meer dan genoeg... Geest Zingen: Ps. 84:1 en 3, Ps. 27:7, Ps. 119:3 en 25, Gez. 9:4 en 5, Ps. 143:10

Hoofdpunten van de preek

Mozes is op, hij heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat. De HEERE geeft Mozes nieuwe kracht.

1. Opgebrand

Israël klaagt weer. De HEERE reageert boos (11:10). Mozes voelt zich ertussen zitten en heeft het gevoel dat hij overal alleen verantwoordelijke is.

Dat maakt hem levensmoe. Als het zó moet (11:14-15)... Mozes blijkt een mens als alle mensen, de óók tegen onmogelijkheden en beperkingen aanloopt.

God heeft geen grote mannen of vrouwen in dienst... Herkenbaar én leerzaam.

Mozes blijkt kwetsbaar. Wie niet? Hoe komt het zover met Mozes?

1. Hij probeert te bemiddelen. Mooi, maar dat kan veel van ons vragen (11:1-3).
2. Het gejammer van het volk komt bij Mozes binnen. Hij hoort het (11:10). Mooi, maar het kan ons ook in beslag nemen.

3. Mozes valt samen met zijn opdracht. Mooi, maar ook gevaarlijk: verantwoordingsgevoel dat ons oververantwoordelijk maakt – we zijn God niet.

2. Nieuw vuur

De HEERE geeft Mozes niet op, Hij verdeelt de Geest Die op Mozes is en legt Mozes' last op 70 extra schouders (11:16 en 17).

De Geest kwam nog niet ter sprake. Zou Mozes vergeten zijn dat God hem de Geest gegeven heeft?

Laten wij het niet vergeten! Of we nu werken in de kerk of de 'wereld,' we moeten het hebben van dezelfde Geest. Hij geeft ons kracht, wijsheid, enz.

De HEERE legt Mozes' last nu op 70 extra schouders. Delegeren is Gods uitvinding. Niemand hoeft/ mag! de last alleen te dragen.

De 70 profeteren nadat God de Geest heeft verdeeld. Ze treden, als Mozes, als geestelijk leiders – profeten op.

2 van de 70 staan niet bij de Ontmoetingstent. God werkt ook buiten de bestaande kaders.

Mozes vindt het niet erg – hij heeft een belangrijke les geleerd – integendeel: was iedereen maar profeet. Met Pinksteren gaat dit verlangen in vervulling.