

Schriftlezing: Hand. 18:1-11 en 1 Kor. 1:1-16 Tekst:
1 Kor. 1:9,10 Thema: Bijééngeropen. Zingen: Ps.
122:1 en 3, Ps. 105:2, Ps. 135:2, 11 en 12, Ps.
133:1,2 en 3, Ps. 145:2

Hoofdpunten van de preek

Bijna iedereen heeft een mening over de gemeente.
Wat zegt de Bijbel echter over de gemeente?

Geroepen door God [1 Kor. 1:9a]

De gemeente wordt de 'gemeenschap van Gods Zoon' genoemd.

Alleen in geloofsverbondenheid met Christus ben je lid van deze gemeenschap.

Hoe worden we lid? De trouwe = geloofwaardige God roept ons erbij... door de verkondiging.

Hand. 18 laat ons zien hoe Paulus dat in Korinthe deed: hij opent de Schriften en wijst Jezus (daarin) aan, zo beweegt hij tot geloof.

Gemeenschap van de Zoon [1 Kor. 1:9b]

De 'gemeenschap van Gods Zoon' is een tere en intieme uitdrukking van de sterke, blijvende en allesomvattende relatie die er is.

Deze 'gemeenschap' is er allereerst met de Heere Jezus. Een relatie in volledige gemeenschap van

goederen. Wat van Hem is – is van mij en wat van mij is – is van Hem.

Dit is bepalend voor de gemeenschap van de Zoon. De gemeente is van Christus. Hij zorgt voor haar.

Als gemeentelid ben je er uit genade 'maar' bij geroepen. Dat stemt liefdevol en maakt ootmoedig.

Oproep voor de gemeente [1 Kor. 1:10]

In de zichtbare gemeente groeit tarwe én onkruid.. Gelovigen hebben levenslang te maken met hun oude 'ik'. De duivel stookt verdeeldheid graag op.

Paulus doet daarom een indringende dubbele oproep.

1 Zeg hetzelfde. Het getuigenis van Christus in gemeente en wereld moet eensluidend zijn, wil het geloofwaardig zijn.

2 Wees eensgezind. Eenheid binnen de gemeente is geboden. Elke andere identiteit dan 'ik ben van Christus' doet afbreuk aan deze gemeenschap.

Binnen de gemeenschap van Christus ben je samengevoegd in eenzelfde denken en eenzelfde overtuiging/ doel.