

Schriftlezing: Lev. 16:6-10 en 20-28. Tekst: Lev. 16:21,22 Thema: De zondebok
Zingen: Zie liturgie

Hoofdpunten van de preek

Op de jaarlijkse Grote Verzoendag krijgt Israël veel te zien. Wij kijken (nog een keer) mee.

Goed maken

De Heere God geeft deze dag. Hij wil de zonden van het volk verzoenen. Dat is goed – maken.

Het is nodig dat God het goedmaakt, want we doen allemaal zonden. Dat komt omdat we een vuil hart hebben.

Eerst moet dat goed zijn, anders kunnen we de Heere God niet dienen.

Eerlijk vertellen

De Heere God geeft deze dag. Hij laat veel zien – (nu) door de zondebok.

De priester moet namens het volk zijn handen op de kop van dit dier leggen. Zo laat hij zien dat de zondebok onze plaats inneemt.

De priester moet namens het volk tegelijk alle zonden van het hele volk belijden.

God wil dat wij het allemaal eerlijk vertellen. Dan kan Hij ze laten verdwijnen.

De Heere Jezus

De zondebok laat alleen maar zien wat de Heere Jezus in één keer voor altijd gedaan heeft voor iedereen die gelooft.

God heeft onze zonden op Jezus gelegd. Hij draagt ze met liefde voor ons de wereld. Hij deed dat door in onze plaats te sterven aan het kruis.

Weg is weg

De zondebok moest naar de woestijn gebracht worden om te sterven. Iedereen kon het dier zien verdwijnen.

De Heere God wil ons daarmee zichtbaar verzekeren dat onze zonden echt weg zijn: die zien we nooit meer terug.

God komt er in ieder geval nooit meer op terug. Weg is weg.

