

Schriftlezing: Johannes 15:1-17, Tekst: Joh. 15:16  
Thema: 'Uitverkoren om vrucht te dragen'  
Zingen: Ps. 92:1 en 7, Ps. 143:10, Ps. 52:6 en 7, Ps. 108:1 en 2, toezingen: Ps. 134:3, Ps. 67:2

### **Hoofdpunten van de preek**

Jezus neemt afscheid. Nu zullen de discipelen Zijn missie vervolgen. Een voorrecht met zekerheid.

#### **Uitverkoren**

De roeping van de discipelen geldt voor alle gelovigen. Een groot voorrecht!

De Heere Jezus neemt het initiatief daarvoor. 'Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie uitverkoren.' Hij kiest Zelf Zijn volgelingen uit: de mensen aan wie Hij Zijn missie toevertrouwd.

Jezus vergist Zich niet, toen niet en vandaag niet. In Hem ligt onze vastheid en zekerheid dat het allemaal niet voor niets zal zijn. We mogen altijd terugvallen op Jezus' keuze voor ons.

#### **Bestemd**

Jezus' keuze heeft een doel: Zijn missie in de wereld. Hij heeft een bestemming voor Zijn volgelingen.

Dat betekent opnieuw zekerheid! Hij zorgt dat je tot je bestemming komt. Hoe?

- Door heen te gaan. Jezus stuurt zijn volgelingen erop uit. Elke gelovige is geroepen om op zijn of haar plaats zendeling te zijn. 'Moeten' ze overal gaan evangeliseren?

Met 'heengaan' duidt Jezus vaak Zijn eigen weg van lijden en sterven om Zichzelf in liefde te geven... We mogen de weg van Jezus' gaan! Leven in de gestalte van Jezus' gevende liefde.

- En zo vrucht te dragen. Jezus' gevende liefde draagt vrucht, zoals de gezaaide graankorrel (Joh. 12:24). Wie Jezus' volgt, volgt deze weg en draagt door Jezus veel vrucht.

Daar zorgt de Wijnstok voor en daarom hoeven wij niet te tellen of ons daarover zorgen te maken. Voor ons telt slechts: 'blijf in Mij' en 'Ik heb u ertoe bestemd...'

Wel zorgen of vragen? Vraag het in Jezus' Naam aan de Vader. Wat er voor een discipel ook maar nodig is om vrucht te dragen, is Hem een zorg.