

Schriftlezing: Openbaring 2:8-11 Kerntekst: Openb. 2:10b Thema: Trouw wordt bekroond. Zingen: Ps. 111:1 en 5, Ps. 27:7, {Belijdenis, Ps. 17:3}, Ps. 116:1 en 9, Ps. 89:7 en 8, Ps. 68:10

Hoofdpunten van de preek

De Heere roept ons om trouw te zijn tot op het laatst.

Wees trouw (10b)

Trouw zijn is de levensstijl waar elke ware christen toe geroepen wordt. Je leeft in een wereld van ontrouw met als hoogste ideaal trouw zijn aan jezelf.

Jezus roept ons tot trouw aan Hemzelf. In Zijn oproep klinkt liefde door. Hij wil je niet kwijt.

Ik ken uw werken (10a)

Het gevaar van ontrouw is groot en kent veel voorbeelden.

Jezus weet wat onze trouw kan ondermijnen en benoemt dat wijs en liefdevol: 'Ik ken uw werken...'

Je krijgt geen ruimte als christen en wordt daarom uit de samenleving geperst: #verdrukking.

Trouw zijn aan de Heere en Zijn woord kan ten koste gaan van je inkomen: #armoede.

Christenen worden snel in kwaad daglicht geplaatst. Tegen nepnieuws valt niet te vechten: #laster.

Mini_Openbaring 2_8-11 10-6-20



'Ik weet het' zegt de Heere Jezus. Je staat er niet alleen voor in een periode van verdrukking.

De Getrouwe (8)

Hoe blijf je trouw? Als het van onze trouw afhangt houdt alles op.

De Heere verwacht het niet van onze trouw. Hijzelf is de getrouwe Getuige en bleef tot in de dood trouw.

Hij staat voor de Zijnen in. Als eerste en laatste is ook alles wat onze trouw van binnen of buiten bedreigt in Zijn hand.

Hij, de roepende is trouw! Hij zal het doen. Christus heeft Zijn Geest gegeven. Trouw (= geloof) is met nog veel meer vrucht van de Heilige Geest.

Kroon (10c)

Trouw wordt bekroond.

De wereld kroont haar eigen succesjes en overwinningen. Vandaag gevierd is morgen vergeten. Wat overblijft is de 2e dood..

De Heere lauwert niet onze trouw, maar Zijn werk. Een vaste en zekere belofte, die Hij gekroond met doornen heeft waargemaakt.

De lauwerkrans die de Heere ons belooft is het leven. Eeuwig leven met/door/ voor God.