

Schriftlezing: Zach. 3:1-15 en Rom. 3:9-31
Tekst: Rom. 3:28 Thema: Rechtvaardig voor God.
HC33 Zingen: Ps. 33:1 en 3, Ps. 52:7, Ps. 32:1 en
6, Ps. 27 :3 en 7, Ps. 85 :4

Hoofdpunten van de preek

De leraar van de HC stelt een modern klinkende vraag: 'wat heb je er aan?' Het antwoord is heel bijbels: geloven doen we voor God.

Wat heb je er aan? [v&a59]

Wat zou ons antwoord zijn (als we een antwoord hebben)? De HC leert ons om vanuit God te denken.

De vraag richt de aandacht naar buiten: Wat heeft u er aan dat u 'dit alles' gelooft? D.w.z. *alle* dingen die er over God beleden zijn - als bijbelse samenvatting van het geloof: concreet, omlijdend en zeker.

Het antwoord richt ons op God. Dit heeft u er aan: u bent *voor God* rechtvaardig [compleet naar Zijn wil en wet, zonder zonde en schuld].

Geloven verbindt ons aan Christus en door Hem zijn wij rechtvaardig voor God. Ons leven draait dan weer om de HEERE, precies zoals de Schepper dat bedoeld heeft en zoals het eeuwige leven zal zijn.

Heeft de gelovige er ook nog wat aan? Het antwoord ligt in de vraag: alles. Wie tot zijn bestemming komt, komt pas echt tot bloei.

Rechtvaardig, hoe dan? [v&a60 en 61]

Geloven maakt een wereld van verschil. Dat roept wel vragen op, binnen en buiten de kring van gelovigen. Gaat dat zomaar of hoe is het mogelijk?

Het antwoord is Christus. Door een waar geloof in Hem schenkt God mij alles waar Christus voor staat.

Het wonder wordt alleen maar groter wanneer ik beseft wie ik ben en zie wat ik doe/ geneigd ben om te doen. De HC weet wat er leeft, geeft stem aan onze klacht.

Hoe waar en erg het ook is, TOCH schenkt God uit eigen beweging Zijn genade. Hij schrijft alles van Christus op mijn rekening (alsof ik het zelf deed):

- genoegdoening, het engelse satisfaction. Christus stelt God tevreden.
- gerechtigheid: zonde maakt mij onrechtvaardig en stelt mij schuldig. Christus is zonder zonde en schuld, volkomen rechtvaardig.
- heiligheid: God wil niet alleen dat er géén zonde is, Hij wil ook dat we voor Hem leven. Christus' leven was gericht op het doen van Gods wil.

Deze 'weldaad' mogen en moeten we met een gelovig hart aannemen. Is het geloof daarmee iets wat gewicht in de schaal legt (v&a 61)? Nee, het is slechts hét middel om dit alles te ontvangen. Zelfs het middel schenkt God (Ef. 2:9).