

Schriftlezing: Johannes 6:1-15, 22-29 Tekst: Joh. 6:26-27. Thema: Meer dan brood...  
Zingen: Ps. 145:1 en 5, Ps. 40:4, Ps. 84:3, 4 en 6, Ps. 23:1 en 3, Ps. 26:2

### **Hoofdpunten van de preek**

Ook dit 4<sup>e</sup> teken, het broodwonder, onthult meer van Christus' heerlijkheid.

### **Uitbundige overvloed**

Jezus wordt gestalkt door een menigte (2). Hun bedoelingen zijn plat, sensatie en spektakel *#spelen*. Toch biedt Jezus hun ook *brood*.

Elk detail van dit teken is vol van Zijn genade.

Jezus ziet de menigte. Hij kijkt ze dus niet weg! Markus vertelt wat we in Zijn ogen zien: innerlijke ontferming (Mark. 6:34). Bewogenheid met Herderloze schapen.

Jezus maakt Zijn discipelen verantwoordelijk (5,6). De leegte en de onmogelijkheid om echt te helpen zijn tegelijk ook een beproeving. Een berekenende houding helpt niet (7), wel om het weinige wat er is in Jezus' handen te leggen (8-9).

Zie dan wat er gebeurt! Jezus neemt, dankt God en deelt... Via de discipelen gaat het de menigte in. Overvloed. Wat hebben we veel om door te geven! De overvloedige zegen mag trouwens niet worden

weggegooid, maar wordt verzameld voor een andere gelegenheid.

### **Ontdekkend onderwijs**

De volgende dag staat de menigte er weer. Men wil weer brood (en spelen). Zo'n leider is ideaal. Dan gaat Jezus' onderwijs geven. Liefdevol en wijs..

Ontdekkende woorden. U zoekt Mij omdat jullie tot verzadiging brood gegeten hebben... Jezus wil geen broodprofeet, maar levend Brood zijn. *#wel geliefd*, maar niet gebruikt.

Doe al die moeite niet om... behartigenswaardige woorden. Hoe druk maken we ons om het een en het ander? Hoe zit het met onze hang naar brood en spelen?

Jezus roept de menigte op om zich in te spannen voor het voedsel dat eeuwig verzadigd en dus een einde maakt aan onze honger. Honger is in de Bijbel een uitdrukking voor verlangen naar...

Dit voedsel wil Jezus geven. Daarvoor is de menigte bij de juiste persoon. De Vader staat garant: tot dit werk heeft Hij Hem bestemd.

Met de tijdsaanduiding (Pascha, 4) krijgt het Brood een bijzondere betekenis (51). Werk voor dit voedsel! Werken? Ja, geloven in Hem Die Hij gezonden heeft (29).