

Schriftlezing: Jona 3:10-4:11 Kerntekst: Jona 4:10,11 Thema: Open je ogen.
Zingen: Ps. 145:1 en 3, Ps. 67:2, Ps. 73:2, 11 en 14, Ps. 103: 4 en 6, Ps. 86:5

Hoofdpunten van de preek

Jona ziet het anders dan de Heere. God gaat geduldig en wijs om met Jona. Wat Hij in het groot met Ninevé doet, doet Hij in het klein met Jona.

Open je ogen – kijk Jona!

Jona is boos op God. Hij behandelt deze mensen veel te goed. Ze hebben verdiend dat...

Jona weet het beter dan God. Als hij het zou mogen zeggen... dan zou hij niet in Ninevé, maar Jeruzalem hebben geprofeteerd.

Jona voelt zich verraden door God. Zijn prediking tégen Ninevé werd niet gevolgd door het aangekondigde oordeel over Ninevé.

Open je ogen – kijk God!

God gaat geduldig om met de ongehoorzame Jona - die zijn opdracht wil ontvluchten – en beschikt een vis. Jona gaat wel naar Ninevé...

God gaat wijs om met Jona. Hij beschikte een boom, worm en wind om Jona te leren zich druk te maken over het heil van anderen en niet om eigen comfort.

God ontziet Ninevé. Hij wil niets liever dan Zijn oordeel **niet** voltrekken en geeft alles om zondaren te behouden: Zijn Zoon. Daarom heeft God lang geduld met Zijn wereld.

Open je ogen – wat heb je allemaal gezien?

1. Jona's boosheid. Hij bepaalt wie Gods oordeel verdient. Laat dat maar aan God over.
2. Jona weet het beter? Gods genade is niet voor goede mensen, maar voor zondaren.
3. Jona verraden? God doet anders dan hij en wij vaak denken. Vertrouwen en verwondering.
4. God gaat geduldig met Jona, Ninevé en deze wereld om. Het maakt ons klein. Hoe lang moe(s)t God wachten op ons?
5. God gaat wijs met Jona om: Hij beschikte een vis, een boom, een worm en de wind om Jona op zijn plaats te brengen. Wat heb jij nodig?
6. Gods ontferming is groot. Verwondering en verwachting maken dan de dienst uit. Wat voor jou kon, kan dan voor vele anderen ook!



De wonderboom (Ricinus communis)