

Schriftlezing: Mark. 6:30-44, Kerntekst: Mark. 6:37m Thema: Een (on)mogelijke opdracht (?) Zingen: Ps. 100:1,2 en 3, Ps. 119:87, Ps. 84:3 en 6, Ps. 71:10 en 11, Gez. 9:3 (gew. toez.), Ps. 90:9

### **Hoofdpunten van de preek**

Jezus' bewogenheid met de mens gaat ver. Als dé Herder geeft Hij de schapen niet alleen onderwijs, maar ook voedsel.

### **De opdracht van Jezus**

Jezus schakelt daarbij mensen in.

De discipelen van toen en nu zijn de handen van de Heere Jezus. Als ambtsdrager, als ouders, als mens onder de mensen.

De Heere doet dat door oog te geven voor de (nood van) de mens(en) die Hij op ons pad brengt.

Wat is de nood? In dit geval eten. Iemand in Jezus' naam helpen in diens praktische nood is heel erg geestelijk (Mt. 25). Dan wijzen we als handen en voeten van Jezus naar Jezus, het levende Brood.

### **Het gebrek van de discipelen**

De menigte is groot. Er is meer nodig dan de discipelen bij elkaar kunnen krijgen.

Net zoals zij kunnen en zullen wij tegen ons gebrek aanlopen.

Mini Markus 6:37m 10-07-16 HG Sommelsdijk

Een belangrijke leerweg in het Koninkrijk van God: tegen je onmogelijkheden aanlopen.

Jezus wil niet dat wij in onze mogelijkheden zullen roemen, maar dat wij het gebrekkige wat wij hebben als 5 broden en 2 vissen door Zijn handen laten gaan.

Het weinige wordt dan veel en het zwakke krachtig door Zijn zegen. Daarmee wordt het hoge doel bereikt: door ons doen wordt de bewogenheid van Jezus voor zondaren zichtbaar.



Een mozaïek van de broodvermenigvuldiging (ca 3<sup>e</sup> eeuw BC).