

Schriftlezing: Openbaring 2:1-7. Kerntekst: Opb. 2:4
Thema: Terug naar de 1^e liefde! Zingen: Ps. 63:1 en
2 Ps. 40:4, Ps. 133;1-3 Ps. 116:1, 3 en 7, Ps. 26:2

Hoofdpunten van de preek

De Heere wil dat de gemeente (weer) een kandelaar is waarop het licht van de liefde vurig brandt.

1 Wie het zegt (1)

De Heere zet de relatie op scherp. Bij kritiek wordt het altijd spannend: hoe wordt er gereageerd? Belangrijk is Wie deze kritiek geeft?

Hij die de zeven sterren in Zijn hand houdt. Op dit moment houdt Hij ze nog steviger vast dan ooit (1:16, 20). Als dat geen liefde is...

Christus wandelt tussen de kandelaren om als priester te zorgen dat ze licht blijven verspreiden (Lev. 24:2-3). Wat is een gemeente zonder licht?

2 Liefde wil zuiver zijn (2-3,6)

Christus weet wat er leeft en spreekt waardering uit: 'Ik ken uw werken.' Geen lof om kritiek te maskeren.

De *inspanning* om een dwaalleer te onderscheiden, de *volharding* om die te blijven bestrijden en een heilige *onverdraagzaamheid* om afstand te houden.

De Heere prijst de gemeente óók omdat zij de praktijk van Nikolaïeten haat (2:6, 14 en 15). Zij

predikten het compromis met de wereld.

3 De eerste liefde (4)

Dit heb Ik tegen u... Kritiek uit liefde om bij de liefde te bewaren of terug te brengen (zie 5). Christus laat zien wat liefde is. De Geest brengt deze vrucht voort.

Eerste liefde is God door Christus vurig liefhebben. Leven van het wonder van genade en vergeving. Je naaste deelt daar dan vanzelf ook in.

Jezus heeft reden om dit tegen Efeze te hebben: als de liefde er niet is, is er niets. Dan is de gemeente als een kandelaar zonder licht voor God en mens.

4 Terug naar de liefde (5)

De Heere wil licht op de kandelaar zien en doet een dringend appèl. Anders verplaatst Hij de kandelaar.

Hoe blijft het licht? Gedenken, bekeren en doen. Werk van de Geest | onze verantwoording.

Gedenken: terug naar het wonder. Bekering is anders gaan denken: niet ik, maar Hij. De Geest werkt in ons het willen en het doen.

De eerste werken: de eerste roeping van de gemeente... om licht te zijn.

5. De vrucht van liefde (7):

Wie overwint... zal Christus te eten geven van de Boom des levens [= > volgende week].

