

Schriftlezing: 1 Koningen 18:21-46, Kerntekst: 18:36
Thema: De enige Echte. Zingen: Ps. 67:1 en 3, Ps. 48:6, Ps. 81:10-12, Ps. 99:2 en 8, Ps. 135:3

Hoofdpunten van de preek

Op de Karmel wordt het spannend. Wie is God? Baäl (zijn naam betekent 'heer/ meester') of de HEERE. De god die antwoord geeft is God.

Baäl: géén antwoord

De dienaren van Baäl proberen een hele dag om hem te laten antwoorden. Hoe hard ze ook bidden, dansen, zichzelf pijnigen... er komt geen antwoord.

Dat wisten we al. Toch kunnen we het moeilijk vinden om te kiezen voor de enige echte God. Hoe komt dat, wat heeft Baäl te bieden?

De gedachte was (en is): angst. Als ik niet geef, niet mee doe, dan heb ik geen leven en val ik buiten de boot. Daarom deden en doen veel mensen mee en kiezen ze voor de weg van de massa.

Elia roept ons op om te kiezen voor de enige echte God. Hij geeft antwoord.

De HEERE: antwoord

Na een hele dag (en zoveel jaar) heeft Baäl wel zijn tijd gehad. Nu is het woord aan de HEERE.

Het 1^e wat Elia doet is het altaar van de HEERE herstellen. Wil de HEERE antwoord geven, dan moet Hij wel Zijn plaats krijgen in het volk.

De HEERE is geen nep god zoals Baäl. Laat dat duidelijk zijn. Het altaar wordt doornat gegoten met water. Slimme trucs zijn uitgesloten, die heeft God niet nodig...

Vol geloof bidt Elia zijn eenvoudig gebed. Hoe durft hij dat? Laat God Zich wel zomaar bewijzen? Nee. God laat Zich niet bewijzen. Toen niet. Nu niet. God laat Zich wel aan Zijn woord houden! Toen en nu.

Welk woord? De belofte (in vers 1): Ik geef regen. Daarom weet Elia: Gods tijd is nu gekomen en is zijn eenvoudige gebed genoeg. Jezus zegt: doe niet zoals de heidenen.

Mooi, maar dat was toen, bij Elia. Hoe zit dat met ons, wat hebben wij? Wat wij hebben is Gods belofte.

Jezus zegt: 'Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.' Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dien de enige echte Heere. Want, voor hen die God liefhebben, werken alle dingen mee ten goede!