

Schriftlezing: Matth. 27:61 – 28:10 Tekst: Matth. 28:1-6 Thema: Wisseling van de wacht.
Zingen: Ps. 99:1 en 8, Ps. 56:6, Ps. 21:1,4 en 5, Ps. 118:10, 14, Ps. 72:10

Hoofdpunten van de preek

De aardse dodenwacht bij Jezus' graf moet gedwongen wijken voor een hemelse erewacht.

1 Erewacht [vers 2 en 3]

Een engel daalt uit de hemel neer om het graf van de Opgestane te openen. De aarde beeft opnieuw en reageert op Gods heilsdaden (zie 27:51).

Een engel des Heeren daalt uit de hemel neer... de opstanding wordt in opdracht van God vanuit de hemel wereldkundig gemaakt.

De engel rolt de afsluitende steen weg en neemt plaats op de weggerolde steen. Hij zetelt koninklijk op de geopende toegang tot het graf en heerst over de dood.

Voortaan is het graf géén eenrichtingsverkeer meer. De toegang naar het eeuwige leven wordt niet langer versperd (Gen. 3:24), maar via het graf van Jezus geopend.

De verschijning van de engel is vol van hemelse heerlijkheid. Gods eer en macht stralen in het volbrachte werk van Christus – de Opgestane.

2 Dodenwacht [vers 4]

De dodenwacht is er ondertussen ook nog. Waarom waren ze daar? De Joden waren bang voor Jezus' uitspraken over Zijn opstanding (27:63-66).

De dodenwacht is er om Jezus in Zijn graf op te sluiten en alles van Hem onder controle houden. De dood wil blijvend de dienst uitmaken.

De hemelse erewacht wijst de dodenwacht zijn plaats: ze vallen als doden neer en moeten figureren als getuigen dat het Leven gewonnen heeft. Zo mogen we zien op alle machten van de dood.

3 Erewoord [vers 5 en 6]

De vrouwen kwam om het graf te bezien (1). Zij treffen de erewacht en de dodenwacht aan.

Zij hoeven echter niet te vrezen voor de heerlijkheid van God – ze komen uit verbondenheid met de Gekruisigde.

De engel verkondigt hun het evangelie. Hij is opgewekt! Precies zoals Hij gezegd heeft. Zijn woorden zijn waargemaakt en daarom geloofwaardig.

De vrouwen mogen met eigen ogen het lege graf zien voordat zij als eerste ooggetuigen naar de discipelen gestuurd worden.