

## **Preek over zondag 25 (24 januari 2021)**

*Bijbelgedeelten: 2 Tim. 4:1-5; Hand. 6:1-4; 1 Kor. 1:18-2:5*

### **Korte inhoud van de preek**

- De kerk is (naast andere dingen) de school van God: we leren geloven.
- We kunnen niet uit onszelf geloven, geloof is een geschenk van God.
- God gebruikt daar vooral de Bijbel voor (ook al gebruikt Hij ook allerlei andere middelen).
- De Bijbel heeft een kern: het evangelie, het goede nieuws over de Heere Jezus. Daar is het geloof vooral op gericht.
- We hebben het nodig dat de Bijbel gepreekt wordt. Zonder de prediking kun je geen gezonde gelovige of een gezonde gemeente zijn.

### **Vragen**

1. Wat spreekt ons meer aan? De kerk als (1) het huis van God, (2) een licht in deze wereld of (3) Gods school?
2. Word je er blij van dat het geloof een geschenk van de Heilige Geest is? Of vind je het juist moeilijk?
3. Wat is het goede nieuws van de Bijbel ('evangelie')? Kunnen we dat in één zin samenvatten?
4. Waar komen we in de Bijbel tegen dat er gepreekt wordt?
5. Waarom staat de preek in onze kerkdiensten centraal?