

Schriftlezing: Lukas 14:15-24, Kerntekst: Luk. 14:17b Thema: Kom aan tafel.
Zingen: Ps. 136:1 en 25, Ps. 65:2 en 3, Ps. 84:2 en 5, Ps. 36:2, Ps. 16:3 en 6

Hoofdpunten van de preek

Jezus vertelt dit verhaal om duidelijk te maken dat je bent uitgenodigd!

Feestmaaltijd

Het voorbeeld is een feestmaaltijd. De maaltijd vertelt hoe goed en fijn het is om bij God te horen.

Het gaat niet om de overvloed aan eten en drinken, maar om het samenzijn/ de relatie. De overvloed vertelt hoe gewenst je bij de Gastheer bent.

De maaltijd vertelt je dat de Heere je wil verzadigen. Aan de relatie met Hem heb je genoeg. Zonde als je dat ergens anders zoekt.

Uitgenodigd

Jezus vertelt: je bent uitgenodigd. Je komt als geroepen.

Een belangrijk woord: geroepen. God roept je door de Bijbel. Daarin vertelt Hij dat je verwacht wordt. Met zo'n uitnodiging hoef je niet te twijfelen of je wel mag komen. Of je niet te... bent.

God nodigt je uit omdat Hij dat wil. Dat je te ... telt helemaal niet mee, dat geldt voor iedereen. Juist omdat je ... bent, roept God je. Hij wil je alles geven! Genade en een eeuwige relatie.

Wat doe je?

God wil dat je komt. Zijn uitnodiging is niet vrijblijvend. Komen en aan tafel gaan is de enige optie. Toch zijn er mensen die niet komen. Het maakt de Gastheer heel erg boos!

De uitvluchten die genoemd worden slaan nergens op, maar zijn wel erg herkenbaar. Bezit, werk en relaties (als voorbeelden voor meer) gaan voor God.

Wat gaat er bij jou voor? Is er nog iets (of iemand) belangrijker dan de feestmaaltijd?

Het feest gaat toch wel door.

De tafel staat klaar. De Gastheer wil graag de feestmaaltijd delen. Gods liefde zoekt mensen.

Als jij niet komt, dan nodigt God een ander – want het feest gaat (ook zonder jou) wel door. In het verhaal kunnen de mensen die het eerst uitgenodigd zijn het wel vergeten!

In hun plaats komen mensen waar zij op neerkeken, of die ze wegkeken. Zij nemen de uitnodiging dankbaar aan. Wat doe jij?