

Schriftlezing: Matth. 27:33-56 Tekst: Matth. 27:37
Thema: Gekruisigde Koning
Zingen: Ps. 69:2 en 3, Ps. 72:6, Ps. 89:16 en 20, Ps. 2:6 en 7, Ps. 85:1

Hoofdpunten van de preek

Pilatus laat een spottende beschuldiging boven het kruis aanbrengen: Jezus moet sterven omdat Hij koning is.

Jezus

Jezus is koning! Pilatus beseft niet half hoe waar zijn beschuldiging is.

Vanaf het kruis laat Jezus zien *hoe* Hij koning is – zoals Zijn naam luidt: Jezus, Hij zal Zijn volk zaligmaken van hun zonden.

Gevend, stervend en verzoenend is Jezus koning. Niet om zichzelf, maar om anderen te verlossen.

Koning

Pilatus beschuldigt Jezus om zich van Hem (en de joden af te maken). Het zegt veel over Pilatus. Ook over de toeschouwers. 'Als Hij koning is dan... (42)'

Jezus hangt plaatsvervangend aan het kruis. Zijn aanklacht is de onze. Niet van mensen, maar van God – aan ons.

Op Golgotha zien we de ware aard van onze zonde: als mensen willen we zelf heer en meester zijn en het voor het zeggen hebben over ons leven.

Jezus sterft onder/ vanwege de aanklacht die ons aangaat.

Der Joden

Pilatus maakt zich ook van de Joden af. Hij scheert Koning en volk over één kam. Ook daarin zegt hij ware dingen.

Jezus wil en zal koning zijn van de Joden. Op het bordje staat de beschuldiging in 3 talen. Het Hebreeuws voorop. Eerst de Jood...

Jood zijn is echter meer dan afstamming. De ware kinderen van Abraham zijn de gelovigen in Christus Jezus (Rom. 2:29, 4:13-16).

Mijn koning?!

Koning Jezus sterft voor Zijn volk. Hij verlost hun van zonde en maakt volkomen vrij. Niets getuigt dan nog tegen ons (Kol. 2:14,15).

Door de zonde hebben we ons onderworpen aan de overste van de wereld. Hij beïnvloed ons.

De Heere Jezus triomfeert door kruis en opstanding als ware koning ook over deze machten en invloeden. Door Hem zijn we vrij.

