

Schriftlezing: Lukas 9:18-27 en Lukas 23:26-32  
Tekst: Lukas 9:23-25 Thema: Achter Jezus gaan  
Zingen: Ps. 100:1 en 4, Ps. 119:3 en 17, [Belijdenis  
Ps. 121:1 en 4] Ps. 17:3 en 8, Ps. 89:7 en 8, Ps.  
118:14

### **Hoofdpunten van de preek**

Petrus doet een prachtige geloofsbelijdenis (9:20).  
Jezus legt Zijn discipelen uit wat dat betekent en wat dat brengt.

#### **Achter Jezus...**

Jezus moet en zal lijden om onze zonden te verzoenen (9:22) en vraagt nu (9:23) om kleur te bekennen en te belijden: Ik hoor bij Hem.

Achter Jezus komen betekent ook achter Hem gaan. Zijn weg is dan ook de onze. Hij gaat altijd voor. Door lijden en dood naar het leven.

Achter Jezus komen is en blijft levenslang van belang. Zonder Hem houdt niemand de mooiste belijdenis vol.

#### **Zijn weg is de mijne**

Jezus volgen blijft niet zonder gevolgen. Hij verbindt er drie opdrachten aan (23b).

*Zelfverloochening.* Jezus gebiedt dat wij radicaal 'nee zeggen' tegen onszelf. Het gaat niet om ons, maar om God.

*Kruis opnemen.* Jezus gebiedt dat wij dagelijks ons kruis opnemen om te sterven aan de zonde en om de aantrekkingskracht van de wereld te doorbreken.

*Volgen.* Jezus gebiedt om Hem te volgen. Volgen betekent leerling zijn. Levenslang praktijkonderwijs ontvangen.

#### **Verlies of winst**

Jezus' oproep om Hem te volgen is niet vrijblijvend. Het gaat om behoud of verlies (9:24).

Wie zijn/ haar leven voor zichzelf wil houden verliest het juist.

Jezus drukt het sterk uit: die vernietigd zichzelf. Maak de balans dan maar op (9:25)

Wie zijn leven wil verliezen, door Jezus te volgen en Hem de weg te laten bepalen, zal het behouden.

Ook nu drukt Jezus het sterk uit in dezelfde woorden. Redding is er door verlies, vernietiging, van jezelf.