

Schriftlezing: Jes. 8:23-9:6 Tekst: Jes. 9:5a
Thema: Licht in de duisternis.
Zingen: Ps. 118:13, Ps. 132:12, Lofz. Zach.: 4,5, Ps.
2:7, HA, Ps. 27:1 en 5, Ps. 72:1,2, 6,7, Lofz. Sim.:1

Hoofdpunten van de preek

Tóch ziet het volk in duisternis licht. Dankzij God.

Want...

De situatie is nog even donker. Duisternis alom.
Geen lichtpuntjes in de situatie, onder het volk of bij
diens koning. De HEERE schept een nieuw begin.
Daarom wordt het licht.

... een Kind is ons geboren ...

Een *kind* is ons geboren. God begint opnieuw. Dit is
het beloofde vrouwenzaad dat de kop van Satan
vermorzelen zal. Het Kind is onze redding. Zwak,
weerloos en gering. Gods manier van doen. Het wil
ons klein maken.

Een kind is *ons* geboren. Jesaja spreekt namens
God. Het adres van dit geboortebericht is duidelijk!
Het volk in duisternis (incl. Jesaja). Ook vandaag:
voor ons, die deze blijde boodschap horen.

Een kind *is* ons *geboren*. Al bij voorbaat. Jesaja
spreekt erover alsof het al gebeurd is, #zekerheid!
Het klinkt zoals de engel 7 eeuwen later zegt: 'ik
verkondig u grote blijdschap...' Christus

menswording is een historisch feit! Geboren 'om ons
mensen wil en om onze zaligheid (Nicea).

... en een Zoon is ons gegeven;

Een Zoon is ons gegeven. Zoon is een OT titel van
een Koning in relatie met God. Bij de gratie van God.
Het Kind Immanuël staat in die bijzonder relatie.
Door de Zoon verlost, leidt, regeert God de wereld.

Een Zoon *is ons gegeven*. Herhaling, #dubbele
zekerheid voor het volk in duisternis. Je vergist je
niet, je vergrijpt je niet. Een gegeven geschenk kan
je het beste maar dankbaar aanvaarden.