

Schriftlezing: Genesis 12:1-9, Markus 2:14-17
Tekst: Gen. 12:1 Thema: Volg Mij!
Zingen: Ps. 65:1, Ps. 65:2, Ps. 25:2 en 4, Ps. 146:3
(kids), 4 en 8, Ps. 89:7

Hoofdpunten van de preek

Abram moet verhuizen naar een onbekende bestemming, dat zegt God tegen hem.

God roept (jo)u.

Waarom zou Abram verhuizen? Omdat God hem roept. Dat lijkt helemaal op wat wij moeten doen.

God roept niet in wilde weg maar iemand, maar roept Abram bij zijn naam, bij Levi (Mark. 2) gebeurt dat ook. Gods opdrachten zijn heel persoonlijk.

Ja, (jo)u!

Waarom Abram, of Levi, of...? Er waren/ er zijn zoveel mensen, maar Abram, Levi en jij zijn speciaal door God uitgekozen om Hem te volgen.

Zijn Abram, Levi,... speciaal, passen ze/we bij God? Levi was een oplichter. Abram diende afgoden. Jouw leven zal er niet veel beter uitzien.

God heeft Zijn eigen redenen om mensen uit te kiezen en te roepen. Dat maakt het evangelie zo bijzonder.

Breuk

God heeft hiermee wel een speciaal doel: een ander leven. Abram moet weg uit het web van afgodendienst en een nieuw bestaan beginnen.

God roept om te redden! Daarom zegt Jezus nu: volg Mij! Volg de Redder. Hij gaf Zijn leven voor onze zonde. Hij baant de weg naar het Vader-land.

Stap voor stap

Verhuizen, volgen... geloven. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Je laten leiden door de Heere, vertrouwen dat Hij je voorgaat op de goede weg.

Abram krijgt géén eindbestemming, hij moet maar één ding doen: stap voor stap Gods aanwijzingen volgen. Zo komt Abram op de aangewezen plek.

Hoe herken je Gods stem, hoe volg je de Heere Jezus? Op twee manieren die allebei nodig zijn:

- Je moet Jezus volgen als Redder. Dan kom je langs kribbe, kruis en graf en eindig je bij een open hemel.
- Je moet Jezus volgen als Leider. Zijn manier van leven moet de jouwe zijn: op God gericht. Gods woord geeft je duidelijkheid op de vele kruispunten van je leven.