

Artikel 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis (12 december 2021)

Tekst Artikel 1¹

De enige God

Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van al het goede.

Inhoud Artikel 1

- Wij geloven met het hart en belijden met de mond
- Wij geloven allen (De Nederlandse Geloofsbelijdenis is een volgens de ondertitel: ‘een gemeenschappelijk akkoord van belijden, gemaakt door de gelovigen in de Nederlanden’)
- God: een enig en eenvoudig geestelijke wezen (filosofisch?)
- Eigenschappen/karakter van God: eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed
- Belangrijkste wat over God gezegd moet worden: Hij is ‘een zeer overvloedige fontein van al het goede’.

¹ Dit is de tekst van de meest recente vertaling, uit 2009. Deze is te vinden in: *De Nederlandse Belijdenisgeschriften* (KokBoekencentrum 2020). In de meest recente uitgaven van de Herziene Statenvertaling met Psalmen is deze nieuwe vertaling van de belijdenisgeschriften ook opgenomen. De tekst is ook te vinden en te downloaden op de website van de PKN.